

TEVAZU

BİLİM-KÜLTÜR-AHLAK
DERGİSİ



Mevlana Merhamet ve Yardımseverlik

Mevlana Celeddin Rumi

Mevlana'nın Hayatı

Mevlana'dan cömertliğe dair

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü

Merhamet

Ku'ran'da Yardımlaşma

Allah'ın Sonsuz Merhameti ve Yardımı

Kur'an'da Allah'ın Merhameti

En güzel örnek Hz. Muhammed (sav)' "Merhamet"

Müslümanlığa Dair Fikirlerini Bilmediğiniz Üç Yazar

Tolstoy, Goethe, Nietzsche

Filistin Direnişi

Sayırlarla Gerçekler

Biz ve Dünya Ne yapabilir?

Sadaka-i Cariye

İnsanlığa Fayda Bırakan Kalıcı Hayırlar

Kitap Önerisi

Kemal SAYAR, Merhamet

Film Önerisi

İyilik Bul İyilik Yap

2.Sayı

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hayatı

Mevlana'nın asıl adı Muhammed Celâleddin'dir. Mevlana, bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan yöresinin Belh şehrinde 1207 tarihinde doğmuştur. Mevlana ismi, Sultan Veled, Şems-i Tebrizi ve sevenlerince kullanılmış; adeta onunla özdeşleşen evrensel bir simge olmuştur. Batılılarca da Rumi olarak bilinmektedir.



XIII. yüzyılda yaşamış, ama eserleriyle çağları aşmış bir sufi olan Mevlana; "Gel ne olursan ol, gel" dizelerine yansıdığı üzere insanlar arasında herhangi bir ayırım gözetmemiştir. Merhameti, karşılıksız ve sınırsız insan sevgisinin yanı sıra sonsuz hoşgörüsüyle sadece İslam âlemini değil, tüm insanlığı kendisine hayran bırakmıştır. Hayata ve insanlara bakışıyla bir fikir adamı olarak da tüm dünyada kabul görmektedir. UNESCO, Mevlana'nın doğumunun 800. yıldönümü nedeniyle, 2007 yılını Mevlana ve Hoşgörü Yılı ilan etmiştir.

Öğrenim hayatı boyunca dönemin değişik ülke ve şehirlerinde yer alan eğitim kurumlarını hem bir öğrenci hem de bir bilim insanı olarak ziyaret etmiştir. Mevlana'nın hayatında ve felsefesinde "değişim" önemli bir yer tutmaktadır.

Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat ve Mecalis-i Seba gibi önemli eserlerin de yazarıdır.



Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Türbesi*

Mevlânâ'nın Hikmeti

Cömertlik ve Yardım Üzerine

Cömertlik, insanın içindeki en güzel hasletlerden biridir. Cömert insan, tıpkı akarsu gibi akar; nerede bir susuzluk varsa oraya ulaşır ve hayat verir. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, cömertliği bir erdem olarak görmenin ötesinde, insanın öz benliğine ve ruhuna işlenmesi gereken bir özellik olarak anlatır. Ona göre, cömert olmak sadece maddi yardımlarla sınırlı değildir; bir gülümseme, güzel bir söz, içten bir dua bile cömertliğin bir tezahürüdür.

Mevlânâ'nın 7 Öğüdü

1. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.
2. Şefkat ve merhamete güneş gibi ol.
3. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.
4. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
5. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.
6. Hoş görülükte deniz gibi ol.
7. Ya olduğun gibi görün, yada görüldüğün gibi ol.

CÖMERTLİK VE YARDIM ÜZERİNE – MEVLÂNÂ'NİN HİKMETİ

CÖMERTLİK, İNSANIN İÇİNDEKİ EN GÜZEL HASLETLERDEN BİRİDİR. CÖMERT İNSAN, TIPKI AKARSU GİBİ AKAR; NEREDE BİR SUSUZLUK VARSA ORAYA ULAŞIR VE HAYAT VERİR. MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN-İ RÜMÎ, CÖMERTLİĞİ BİR ERDEM OLARAK GÖRMENİN ÖTESİNDE, İNSANIN ÖZ BENLİĞİNE VE RUHUNA İŞLENMESİ GEREKEN BİR ÖZELLİK OLARAK ANLATIR. ÖNA GÖRE, CÖMERT OLMAK SADECE MADDİ YARDIMLARLA SINIRLI DEĞİLDİR; BİR GÜLÜMSEME, GÜZEL BİR SÖZ, İÇTEN BİR DUA BİLE CÖMERTLİĞİN BİR TEZAHÜRÜDÜR.

MEVLÂNÂ MESNEVÎSİNDE ŞÖYLE DER:

“EY KARDEŞ! CÖMERTLİKTE AKARSU GİBİ OL; ÇÜNKÜ SU, KENDİSİNİ TUTMAZ, KENDİNE SAKLAMAZ. Ö, HERKESİN FAYDALANMASI İÇİN AKAR GİDER. SEN DE ELİNDEKİNİ, İHTİYACI OLANLARLA PAYLAŞ KI, KALBİN BERRAK BİR PINAR GİBİ OLSUN. CÖMERT KİŞİ, VERDİĞİYLE AZALMAZ; AKSİNE GÖNLÜ GENİŞLER, RUHU YÜCELİR.”

CÖMERTLİK, ALLAH'IN BİR SIFATIDIR. O, SONSUZ RAHMETİYLE TÜM KULLARINA İHSANDA BULUNUR, RIZIK VERİR, BAĞIŞLAR. İNSAN DA ALLAH'IN YERYÜZÜNDEKİ HÂLİFESİ OLARAK, O'NUN CÖMERTLİĞİNİ KENDİ HAYATINDA YAŞAMALIDIR. MEVLÂNÂ BUNU ŞÖYLE İFADE EDER:

“CÖMERTLİK ÖYLE BİR SIRDIR KI, VEREN DE HUZUR BULUR, ALAN DA... ÇÜNKÜ MALI VE MÜLKÜ VEREN ALLAH'TIR. SEN SADECE O'NUN HAZİNESİNDEN DAĞITAN BİR EMANETÇİSİN.”

GERÇEK CÖMERTLİK, BİR KARŞILIK BEKLEMEDEN, ALLAH RIZASI İÇİN VERMEKTİR. İYİLİK YAPARKEN MENFAAT BEKLEYEN KİŞİ, ASLINDA CÖMERT DEĞİL, BİR TİCARET YAPMAKTADIR. OYSA MEVLÂNÂ'YA GÖRE, “GERÇEK CÖMERTLİK, SAĞ ELİN VERDİĞİNİ SOL ELİN BİLMEMESİDİR.”

YARDIM ETMENİN, BİR GÖNLÜ FERAHLATMANIN, BİR İNSANIN DUASINDA YER ALMANIN NE BÜYÜK BİR ZENGİNLİK OLDUĞUNU ŞU SÖZLERLE ANLATIR:

“VERMEKLE AZALDİĞİNİ SANMA! BAHAR GELDİĞİNDE TOPRAK ÇİÇEKLERİ FEDA EDER AMA O ÇİÇEKLERİN YERİNE DAHA GÜZELLERİ BİTER.”

MEVLÂNÂ'NİN ÖĞRETİLERİNE GÖRE, CÖMERTLİK SADECE ZENGİNLERİN DEĞİL, HER İNSANIN SORUMLULUĞUNDADIR. ÇÜNKÜ HERKESİN VEREBİLECEĞİ BİR ŞEY VARDIR: “MALIN YOKSA, GÜZEL SÖZÜNLE CÖMERT OL. GÜLÜMSEYEREK CÖMERT OL. DUA EDEREK CÖMERT OL.”

SON OLARAK, MEVLÂNÂ CÖMERTLİĞİ VE YARDIMLAŞMAYI ANLATIRKEN ŞU DUA İLE BİZLERE ÖĞÜT VERİR:

“ALLAH'İM! BİZİ CÖMERTLERİN AHLAKIYLA SÜSLE. VEREN EL OLMAYI, İHTİYACI OLANIN DERDİNE DERMAN OLMAYI BİZE NAŞİP EYLE. KALBİMİZİ, TIPKI BİR AKARSU GİBİ TERTEMİZ VE CÖMERT EYLE.”

NE GÜZEL BİR DUA, NE GÜZEL BİR ÖĞÜT...



SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIM KULUBÜ

Merhamet

Merhamet kelimesi sözlükte, bir kimsenin veya başka bir canlının yaşadığı kötü durum karşısında duyulan üzüntü olarak açıklanır.

Merhamet, şefkat kelimesiyle yakın anlamlıdır ve çoğunlukla birbirlerinin yerine kullanılır. Şefkat kelimesinin sözlük anlamı da acıma ve koruma duygusuyla sevmektir.

Günlük hayatımızda merhameti; hoşgörülü, yumuşak kalpli ve iyiliksever olmak, karşımızdakini anlamaya, onun duygularını hissetmeye çalışmak anlamlarında kullanırız.

Merhamet her insanın yaratılışından dolayı sahip olduğu bir duygudur. Bununla birlikte merhamet duygusunun geliştirilmesi ve büyütülmesi gerekir.

Etkili iletişimin olduğu bir ailede, saygı, sevgi ve hoşgörü gören çocuklarda merhamet duygusu gelişir. Merhamet duygusu gelişmiş insanlar kendileriyle barışık olurlar, toplumda olumlu tutum ve davranışlar sergilerler.

Bu konuda yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları da bunu desteklemektedir. Olumlu duygularla ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda, merhamet ve şefkatin beyinde mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağladığı tespit edilmiştir.

Merhamet duygusuna sahip bireylerden oluşan toplumlarda; birlik, beraberlik, anlayış ve hoşgörü olur.

Hoşgörünün olduğu yerde de kin, nefret, kaba, sert ve kırıcı davranışlar olmaz. Karşılıklı ilişkilerde şiddete başvurulmaz.

Bir başka deyişle merhametli insanlardan oluşan toplumlarda güzel olan düşünülür, güzel olan görülür, güzel olan söylenir ve güzel olan yapılır.

İstiklâl Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bizlerin de amacı mutlu bireyler yetiştirmektir.

Bu nedenle öğrencilerimizin ders bilgileri yanında toplumsal hayatın gereklerini içeren eğitimleri de bizim için çok önemlidir.

Öğrencilerimizin merhametli insanlar olarak hayata atılmalarını sağlama çabasıdayız.

Hep güzel olanı tavsiye eden büyük düşünür Mevlana Celâleddin Rumi "Şefkat ve merhamette güneş gibi ol" diyerek merhamet duygusunun büyüklüğünü vurgulamıştır.

Şefkat ve merhamette güneş gibi olmamız temennisiyle...

ALLAH'IN SONSUZ MERHAMETI VE YARDIMI

“Yazan: Merve Çağır Atalay”

Merhamet, Allah'ın (C.C.) kullarına bahsettiği en büyük nimetlerden biridir. O'nun sonsuz rahmeti, varoluşun her anında kendini gösterir. İslam'da merhamet sadece bireysel bir duygu değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve ahlaki bir sorumluluktur. Allah, kendisini Er-Rahmân ve Er-Rahîm olarak tanıtır. Er-Rahmân, tüm varlıklara şamil olan sınırsız rahmetini, Er-Rahîm ise özellikle müminlere yönelik özel rahmetini ifade eder.

Allah'ın merhameti, sadece insana değil, tüm yaratılmışlara yöneliktir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bunu şu şekilde ifade etmiştir:

“Allah, rahmeti göklerde ve yerde olan yüz parçaya ayırdı. Bunun bir parçasını yeryüzüne indirdi. İşte bundan dolayı yaratılanlar birbirine merhamet ederler. Hatta bir hayvan bile yavrusuna zarar vermemek için ayağını kaldırır. Geriye kalan doksan dokuz rahmet ise Allah katında saklıdır.” (Buhârî, Edeb, 19; Müslim, Tevbe, 21)

Bu hadis, dünyada şahit olduğumuz tüm merhametin, Allah'ın sadece bir parça rahmetinden kaynaklandığını gösterir. İnsanların birbirine olan sevgisi, anne-babanın evladına olan şefkati, hayvanların bile yavrularına gösterdiği ilgi, O'nun merhametinin bir yansımasıdır.

Kur'an'da Allah'ın Merhameti

Allah'ın merhameti Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette vurgulanmıştır. Zümer Suresi'nin 53. ayetinde şöyle buyrulur:

“De ki: ‘Ey kendilerine haksızlık eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.’”

Bu ayet, Allah'ın rahmetinin hiçbir sınırının olmadığını gösterir. İnsan ne kadar hata yaparsa yapsın, samimi bir tövbe ile Allah'ın affına mazhar olabilir.



Merhametin bir tezahürü olarak, Rabbimiz bizleri her an korumakta ve rızıklandırmaktadır. Er-Rezzâk olan Allah, tüm canlıların rızıkını gözetir:

“Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızıkı Allah’a ait olmasın...” (Hud, 11/6)

Bu ilahi yardım, sadece maddi rızıkla sınırlı değildir. Allah, kulunu sıkıntılar içinde bırakmaz, ona en ummadığı anda bir çıkış kapısı açar:

“Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar ve onu hiç beklemediği yerden rızıklandırır.” (Talak, 65/2-3)

Bu ayet, hayatın zorlukları içinde Allah’a yönelen bir kulun, O’nun yardımıyla en beklenmedik şekilde feraha çıkacağını müjdelir.

Merhamet ve Yardımseverlik İnsan İçin de Bir Sorumluluktur

Allah’ın kullarına emrettiği en önemli ahlaki erdemlerden biri de merhamet ve yardımseverliktir. Rabbimizin rahmetini kazanmanın yollarından biri, O’nun yaratmış olduğu varlıklara merhamet göstermektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bunu şu şekilde buyurmuştur:

“Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” (Buhârî, Edeb, 27)

Bu hadis, merhametin sadece Allah’tan gelen bir lütuf olmadığını, aynı zamanda karşılıklı bir sorumluluk olduğunu gösterir. İnsan, çevresindeki insanlara, hayvanlara ve doğaya karşı merhametli olduğu sürece, Allah’ın rahmetine daha çok yaklaşır.

Kur’an-ı Kerim’de iyiliği ve yardımlaşmayı teşvik eden birçok ayet vardır. Maide Suresi’nin 2. ayetinde şöyle buyrulur:

“İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzerine yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın.”

Bu ayet, toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın İslam ahlakındaki önemini ortaya koymaktadır. Müslüman birey, sadece kendi hayatı için değil, çevresindeki insanların iyiliği için de çaba gösteren bir birey olmalıdır.



Peygamber Efendimizin Merhameti

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), merhametin en güzel örneklerini bizlere sunmuştur. O, insanlara, hayvanlara ve hatta doğaya karşı bile büyük bir şefkatle yaklaşmıştır. Bir hadisinde şöyle buyurmuştur:

“Kim bir yetimi himaye ederse, ben ve o, cennette şu iki parmak gibi olacağız.” (Buhârî, Edeb, 24)

Bu hadis, merhametin sadece bir duygu değil, aynı zamanda bir eylem olduğunu gösterir. Sadece üzülmek değil, harekete geçmek, paylaşmak ve yardıma koşmak da merhametin gereğidir.

Peygamberimiz, sokaklarda gördüğü aç hayvanlara bile su ve yiyecek verilmesini öğütlemiş, hatta bir köpeğe su veren bir adamın Allah tarafından bağışlandığını bildirmiştir. Bu, İslam’ın merhamet anlayışının ne kadar geniş olduğunu gösterir.

Sonuç

Allah’ın merhameti, O’na iman eden herkes için sonsuz bir umuttur. O’nun rahmetinden ümit kesmemek, her zorlukta O’na yönelmek ve O’ndan yardım istemek, bir Müslümanın en büyük dayanağıdır.

Ancak Allah’ın rahmetini kazanmanın en önemli yollarından biri de, O’nun kullarına merhamet göstermek, iyilik yapmak ve yardımlaşmaktır. Unutmayalım ki, dünyadaki en küçük iyilik bile, ahirette büyük bir karşılık bulacaktır.

Allah’ın merhametini en güzel şekilde yaşayabilmek ve yaşatabilmek duasıyla...

Müslümanlığa dair fikirlerini bilmediğiniz 3 yazar

Tarihin en önemli felsefecilerinin başında gelen Friedrich Nietzsche... Batı dünyasının en büyük sanatçılarından Wolfgang von Goethe... Rus edebiyatının kontu Lev Tolstoy... Peki, bu üç edebiyatçıyı ortak noktada buluşturan unsur neydi? Sizler için, dünyaca ünlü üç edebiyatçının Müslümanlığa dair fikirlerini derledik.



Tolstoy Kimdir?



Kökleri 14. yüzyıla kadar giden ve birinci Petro zamanında sivrilmiş toprak zengini soylu bir aileye uzanan Tolstoy, 9 Eylül 1828'de doğdu. Babası bir kont, annesi ise prensesi. Önce annesini, sonra babasını kaybetti. Dokuz yaşından itibaren halasının gözetiminde büyüdü.

Tolstoy'un başarılarını halası **"Bu çocukta bir deha var. O küçük bir Moliere"** diyerek ifade ediyordu. Çocuk yaşında Fransızca ve Almanca öğrendi. 1844'te Kazan Üniversitesi'nde Doğu Dilleri üzerine eğitim görmeye başladığı hâlde, bohem yaşama olan düşkünlüğü ile bu eğitimi yarıda bıraktı.



Nobel Ödülünü Reddetti



7 Ekim 1906'da Rusya Bilimler Akademisi yazarı ödüle aday gösterince Tolstoy, olaya müdahale etti. Tolstoy, arkadaşı Fin yazar Arvid Yarnefelt'e yazdığı mektubunda, ödülün kendisine verilmemesi için elinden gelen her şeyi yapmasını rica etti. Rus yazar, "Eğer bana bu ödül verilerse, bu durumda ödülün vazgeçmem hiç hoş olmayacak." dedi.

Yarnefelt'in Tolstoy'un ricasını yerine getirerek ödülü İtalyan yazar Giosue Carducci'ye verdi. Buna çok sevinen Tolstoy'un, "Bu kararım beni paraları nasıl harcayacağım ile ilgili birçok zorluktan kurtardı. Bana göre paralar her zaman olduğu gibi ancak ve ancak kötülük getiriyor. İkincisi ise tanımadığım, ama derin saygı duyduğum çok sayıda insanın üzüntü mesajını almak bana büyük onur ve memnuniyet verdi." dedi.

Tolstoy Müslüman Mıydı?

Tolstoy, Türkçe ve Arapça dillerini öğrenerek Müslüman kültürüyle ilgilendi. Kafkasya ve Kırım gibi bölgelerde kendisi de orduda olan Tolstoy, Osmanlı, Türkler, Kafkasyalılar, İmam Şamil ve Hacı Murat gibi insanları tanıdı. Orduda olduğu zamanlarda belleğine kazdığı hatıralar ve daha sonra yaptığı araştırmalarla "Kazaklar" ve "Hacı Murat" gibi Kafkasyalı Müslümanlarla da alakası olan romanlar yazdı.

Müslüman Gibi Defnedildi İddiası

"Hz Muhammed" kitabını Rusça'dan Azericeye çeviren Prof. Dr. Telman Hurşidoğlu Aliyev ise kitapta bir Arapla evlenip İslam'ı kabul etmiş Valeriya Porohova isimli Rus bir kadının anılarına da yer veriyor. On bir yıl eşiyile Suudi Arabistan'da yaşayan Bayan Porohova, Kur'an-ı Kerim'i Rusça'ya tercüme etmiş. Porohova, ünlü yazar Tolstoy'un son zamanlarında İslam'ı kabul ettiğini ve bir Müslüman gibi toprağa verilme vasiyet ettiğini iddia ediyor...



Tolstoy'un İslami usullere göre defnedildiğini iddia eden Porohova, mezarının başında Hristiyanlığın sembolü olan Haç'ın da yer almadığını belirtiyor. **Sovyet hükümetlerinin bu gerçeği uzun yıllar gizlemeye çalıştığını kaydeden** Prof. Aliyev, Tolstoy'un Müslüman olduğunun öğrenilmesi halinde, Rus halkında İslam'a yönelme akımının başlamasından korkulduğunu ileri sürüyor.

Kitap, Rus Yelena Vekilova'nın Tolstoy ile oğulları üzerine yaptığı çarpıcı mektuplaşmaya da yer veriyor. Azeri kökenli General İbrahim Ağa ile evli olan Vekilova biri üniversitede, diğeri askeri okulda okuyan iki oğlunun babalarının dini İslam'a meylettiğini söylüyor. Bu durumda ünlü Rus yazara Rus ve Hristiyan olarak kendisinin ne yapması gerektiğini soruyor.

Tolstoy şu cevabı veriyor: "Muhammediliğe, Hristiyan dininden daha fazla önem vermelerine gelince, ben bütün kalbimle buna katılıyorum. Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, Haça tapmaktan mukayese edilmeyecek kadar üstündür." Tolstoy, mektubun devamında, "Eğer insan seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her Hristiyan ve her bir insan şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği, tek Allah'ı ve O'nun peygamberini kabul ederdi."

Tolstoy'un Müslümanlığı Gizlendi Mi?

Tolstoy, 1908 yılında Abdullah ElSühreverdî'nin Hindistan'da basılmış olan "Hz. Muhammed'in Hadisleri" kitabını okudu. Okuduğu hadislerden bir risale oluştu.

"Muhammed, her zaman Evangelizmin üstüne çıkıyor. O insanı Allah saymıyor ve kendini de Allah ile bir tutmuyor. Müslümanların Allah'tan başka ilahı yoktur ve Muhammed O'nun peygamberidir. Burada hiçbir muamma ve sır yoktur.

"Muhammed'in hadislerini, İslam dinine olan hayranlığını anlatan kendi yorumlarını da ekleyerek oluşturduğu Hz. Muhammed kitabı, Tolstoy'u ilahi bir kuvvete sahip olarak gördükleri için onun Müslüman olması, Rus toplumu içinde İslam'a dair güçlü bir akım başlatabileceğini bilindiğinden Rus istihbarat birimleri tarafından gizli tutmaya, unutturmaya ve basılmasını engellemeye çalışılıyordu. 1978 yılında ilk defa olarak Azerbaycan basımında Azeri Türkçesinde ve Rus dilinde yayınlanır.

Goethe Kimdir?



18. asrın ortalarında doğan büyük dâhi, edip, şair, ressam, mütefekkir, devlet adamı Goethe; Avrupa Edebiyatı'nda bir devir açan yazar olarak tanınır. Fakat ünlü yazarın bilinmeyen gizlenen bir yanı vardır. Bu da Avrupa'da, özellikle Almanya'da ilk İslam sempatisini uyandıran kişi olmasıdır.

İslam İle Nasıl Tanıştı?

Goethe'nin, İslam'a karşı ilk alakası ve muhabbeti daha 23 yaşındayken başladı. Teolog Herder'in kendisine verdiği Kur'an tercümesine dair araştırmalar yaptı ve Kur'an'ı tam olarak aksettirmekten çok uzak olan bu tercüme bile onu hayran bıraktı.

George Sale'nin Kur'an çevirisini de okuyan yazar, 1772'de İslamiyet aleyhtarı bir ön sözle yayımlanan rahip Friedrich David Megerlin'in çevirisi hakkında bir eleştiri yazısı kaleme alır.

Çevirinin başarısız olduğunu, Kur'an'ın, yazılarda kıyaslanamayacak yüce fikirler taşıdığını belirtir. Ayrıca, hakıyla bir çevirinin yapılabilmesi için keskin zekâlı, şair ruhlu bir çevirmenin Kur'an'ı Peygamber'in yaşadığı ortamda, onun ruh hali içinde okuyarak işe başlaması gerektiğini ifade eder.

“Musa'nın Kur'an'da Dua Ettiği Gibi Dua Etmek İstiyorum”

Genç Werther'in Acıları, Clavigo ve Stella dramaları, Faust ile ünlenen Goethe, Kur'an-ı Kerim'in bir **"dil harikası"** olduğunu ilk defa hocası Herder'den duydu. Hatıralarında; daha çocukluğundan itibaren kendine uygun bir din arayışı içine girdiğini, **"kalbinin iç dini"** ile kilise arasında bir uyumsuzluk yaşadığını belirten yazar 1711 yılında Kur'an-ı Kerim tefsirleri üzerindeki çalışmalarını başladı.

Özellikle, doğu uygarlığı ile ilgilenen bir tarihçi olan Josef von Hammer'in Kur'an çevirisini sürekli olarak okuyan Goethe, **Almanya'da İslamiyet'e pozitif yaklaşan ilk edebiyatçıydı.**

Herder'e yazdığı bir mektubunda Homeros, Sokrates, Xenophon, Platon'dan bahsettikten sonra sözü şair Pindar'a getirir. Burada Pindar'ın şiirlerindeki ritim ve mûsikîden çok etkilenir. Aynı mektupta bu daraldığını da yazan Goethe, Herder'e, "Musa'nın Kur'an'da dua ettiği gibi dua etmek istiyorum: Tanrım, göğsüme ferahlık ver." diye yakardığını yazar.



Hız. Muhammed'e Şiir Yazdı

Hız. Muhammed hakkında o dönem bulabildiği bütün eserleri okuyan Goethe, "Mahomet" adlı bir tiyatro eseri hazırlığı da yaptı. Bir taslak halinde kalan bu eserin bölümleri içindeki, Hız. Ali ile Hız. Fatıma arasında karşılıklı terennüm halinde gelişen bir parçayı oradan ayırıp bağımsız bir şiir haline getirerek "Mahomets Gesang" adıyla Göttinger Musealmanac dergisinde yayımladı.

Avrupa'nın, İslamiyet ve Hız. Muhammed aleyhinde olduğu bir devirde, genç yaşında bu şiiri yazarak İslamiyet'e karşı duyduğu sempatiyi belirtmiştir.

Ahmed Schmiede, "Büyük İslam Hayranı J. W. Goethe" başlıklı makalesinde "Büyük şairimiz, İslam'ı, yüce dağlardan fıkkırıp düzlüklere inerken bütün diğer çayları, ırmakları bünyesinde birleştiren, devletler hanedanlar kuran, nihayet insanlığı ulu varlığın bağrına bastıran, durdurulmaz bir akıma benzetir." şeklinde yorumlar.

Goethe'nin Kur'an-ı Kerim Hakkındaki Yazısı

Hız. Muhammed

"Hareket noktamız şiirden çıkarak tekrar ona gelmek olduğu için, her şeyden önce yukarıda adını zikrettiğimiz mümtaz şahıstan bahsetmek amacımıza uygun düşer. O, bir şair değil peygamber olarak görevlendirildiğini, hatta ona gelen ilahi kitap Kur'an'ın okuma veya eğlence kitabı telakki edilmediğini ısrarla vurgulamıştır. Şair ve peygamber farkını şöyle açıklayabiliriz:

Her ikisi de Allah'ın iradesiyle belirir. Şair kendisine verilen yeteneği dünyacı zevk, şöhret ve her şeyden önce konforlu bir hayat uğruna tüketir. O, çok yönlülüğü bulmak, düşünce yahut tasvirlerinde sınırsızlığa ulaşmak için bütün diğer amaçlarını terk eder. Peygamberin ise bir amacı vardır: O'na hizmette en sade araçlardan yararlanır. O herhangi bir sistemi bildirmek, belli ölçü etrafında yaratılmışları toplamak ister. O bunu dünyaya yaymakla görevlidir; bunun içinde sade olmaya mecburdur. Buna ters düşen çok yönlülük inanmaya değil, anlamaya yöneliktir.

Kuran sûrelerden meydana gelmiştir. İman ve küfür, izzet ve zillet gibi birbirinin karşıtıdır. Cennet müminlerin, Cehennem inanmışların yeridir. Bizi bazen korkutan, bazen müjdeleyen, hayrete düşüren, neticede ibadete çağırın bu fevkalade kitabın ana hatlarını, emir ve nehiyer, Yahudi ve Hristiyanlarda da bulunan meşhur kıssalar, Allah'ı yüceltmenin her çeşididir, sık sık görülen sıfat ve zarf yinelemeleri teşkil eder."



Friedrich Nietzsche Kimdir?



Tarihin en önemli felsefecilerinin başında gelen Friedrich Nietzsche, din, ahlak, modern kültür, felsefe ve bilim üzerine aforizmalarla dolu birçok esere imza attı. Din, ahlak, felsefe, bilim ve modern kültür konuları üzerine yoğunlaşmış, bu alanlarda metafor, aforizma, ironilerle dolu eleştirel dile getirdi.

"Böyle Buyurdu Zerdüş" isimli eseriyile hafızalara kazınmış olan dahinin hayat hikayesi de kendisi gibi etkileyicidir.

Nietzsche'nin eserlerine aşına olmayanlar için "**Nietzsche**" ve "**İslam**" kelimeleri birbiriyle bağdaşmaz gibi görünür.



"Tanrı Öldü" Dedi ve Bir Daha Kiliseye Gitmedi



20 yaşına geldiği 1864'te, ilahiyat ve filoloji okumak amacıyla Bonn Üniversitesi'nde öğrenimine başladı. Hayatının ailesi tarafından planlamasından memnun olmayan Nietzsche, bir isyan duygusu edindi. Alışkanlıkları değişti, çekingenliği bırakıp girişkenliğe yeltendi. Bu dönemde "Tanrı öldü" düşüncesini edindi.

Tatil için eve döndüğünde bir daha kiliseye gitmemeye karar verdi. O günlerde yaşadığı duygu durumunu bir mektubunda kız kardeşine şu sözlerle açıkladı: "Gönül huzuruna ve mutluluğa kavuşmak istiyorsan inan; yok, hakikatin talebesi olacağım diyorsan sorgula."

"İslam'ın Önünde Diz Çökülmeliydi"

"Eğer İslam, Hristiyanlığı küçük ve hakir görüyor idiyse, böyle görmekte bin kez haklıydı: Çünkü İslam, insanı yüceltir ama putlaştırmaz... Hristiyanlık, bizi, kadim dünyanın kültürünün mahsulünden mahrum bırakmıştı. Üstelik bununla da yetinmemiş, daha sonraları, bizi İslam kültürünün mahsulünden de mahrum etmişti. Aslında bize, Grek kültüründen de, Roma kültüründe de, esasta temel meseleler açısından daha yakın olan, bizim duygularımıza, zevklerimize ve seçimlerimize daha doğrudan hitap eden İspanya'daki o harikulâde İslam kültürü ve İslam kültürünün eşsiz birikimi ayaklar altına alınarak çiğnenmiş ve yok edilmişti. İyi de, neden? Nedeni şuydu: Çünkü İslam kültürü, asil bir kültürdü; çünkü İslam kültürü, kökenlerini, temellerini insan fitratına borçluymdu; çünkü İslam kültürü, İspanya'daki Müslüman hayatının nadir bulunan, nefis hazinelerinin üzerinde bile hayata evet diyordu! Daha sonraları, Haçlılar, estirdikleri o toz bulutunun ortasında, aslında önünde diz çökmeleri gereken, diz çökmekle daha iyi bir yapmış olacakları bir şeye karşı, asil bir kültüre karşı, bizim bugünkü 19. yüzyıl kültürümüzle mukayese edildiğinde, bizim çağdaş kültürümüzün, kendisini, İslam kültürünün yanında son derece "yoksul" ve oldukça "geç kalmış" bir kültür olarak görebileceği böylesine asil ve yüksek bir kültüre karşı savaş açmışlardı. Haçlılar, ganimet peşinde koşuşturuyorlardı, hiç şüphesiz ki. Çünkü Doğu, İslam dünyası, zengindi..." Nietzsche daha sonraları, Hristiyanlığı öven bir eser üzerinde çalışan Wagner'i eleştirdi ve ondan uzak durmaya başladı. "Wagner, Schopenhauer, modern insanlığın tümü dâhil olmak üzere, içimdeki marazi her şeye cephe almak zorunda kaldım."

Vefa Borcu

Yağmur damlaları hoyratça, şemsiyeyi delecek derecede fazla yağıyordu. Kapkara bulutlara, sislere, araba kornalarına tezat müptelası olduğum o ses: yağmur sesleri... Kulağıma eşi benzeri olmayan bir şarkı sözü gibi geliyor. Kış artık yavaş yavaş kendini belli ediyordu. Havalar iyice soğumuştur. Oysa daha birkaç gün önce insanlar resmen yarı çıplak bir şekilde sokaklarda geziyorlardı. Gerçi hâlâ gezmeye devam edenlerde var ya! Bu soğukta gerçekten üşümüyorlar mıydı? Benimki yaşlılıktan olmalıydı. Zira doğum günümde şurada ne kalmıştı? Birkaç hafta bilemedin bir ay kadar kalmış olmalıydı. Ben unutturdum da bakmaya kıyamadığım gözlerin sahibi doğum günümü asla unutmazdı. Adnan'ım elinde poşetler ile birlikte marketten çıkarken gözlerimiz keşişti. Onun ilk gözlerine vurulmuştum ben. Birbirimize ilk günkü gibi aşkla bakardık hep. İnsan gerçekten yedisinde ne ise yetmişinde de o oluyordu. Aniden gök gürleyince yağmur daha da bastırdı. Yağmur yağabilirdi, ıslanabilirdik. Bu umurumuzda değildi ki keza biz zaten çok önceden sırlısıklam olmuştuk. Tamgülmseyerek Adnan'ımın yanına gidiyordum ki çantam kolumdan koparılcasına alındı. Ben daha ne olduğunu anlayamadan Adnan çantamı çalan gencin peşinden koşmaya başladı fakat neye yarar, o bacaklarla koşmak kolay mısanıyordu? Şahsen çantama çok da üzülmemiştim. İçinde birkaç lira para, Adnan'ımın fotoğrafı ve çürük tuşlu telefonumdan başka bir şey yoktu. Çantamı çalan genç çok uzaklaşmadan kömür siyahı renginde bir sokak köpeği koşup çantamı ağzıyla aldı. Adnan şok olmuş bir şekilde yanıma geldi, keza aynı şok bende de vardı. Güzel mi güzel bu siyah köpek çantayı ayaklarımızın ucuna bıraktı ve çantayı bırakır bırakmaz koşarak gözden kayboldu. Oysaki daha ona teşekkür edecektik. Yağmur şiddetlenince bize bakan insanın koşuşturmasına başladı. Adnan'ım ile el ele tutuşup seri adımlarla evimize doğru yol aldık. Küçük bir mahallede yaşayan iki ihtiyardı biz. Gülfidan ile Adnan. Bu mahallenin evleri, yolları küçük fakat dostluğu, kardeşliği, sevgisi, yardımı büyüktü.

İçimde hâlâ sevimli köpeğe edemediğim teşekkürün üzüntüsünü yaşayarak köşeyi döndük. Döndüğümüzde bir de ne göreyim, çantamı gencin elinden kurtaran kömür renkli köpek! Demiştım ya, işte mahallemiz gerçekten çok küçüktü. Köpek kuyruğunu titreyen bacaklarının arasına sokmuş ürkek bir şekilde önünemuhemelen mahallelinin koyduğu yemek artıklarını yiyordu. Daha önce onu hiç burada görmemişim. Sevecen bir şekilde, yavaşça yaklaştım ve başını okşadım. Adnan da yanıma gelip köpeğin başını okşadı. Bu masum, sahipsiz sokak köpekleri içimi her defasında paramparça ediyor fakat fakirliğin gözü kör olsun onlar için artık yemekleri vermekten başka bir şey yapamıyorduk. Biz yaşını başını almış insanlar pek bir şey de bilmeyiz. Çağ çok ilerledi deyip dururlar. Biz de o çağa ne akıl sır erdiririz ne de yetişiriz. Tek bildiğimiz bu hayvanların dışarılarda soğuktan, açlıktan, hor görülmeğe ölecekleri. Bir tane değildi ki bunlar alıp bakasın. Yağmur gitgide azalırken Adnan'ım ile evimize doğru ilerledik. Fakat bir grup genç bize doğru gelince durmak zorunda kaldık. Yanımıza geldiler ve bizimle konuşmak istediler. Biz de onları içeriye buyur ettik. Adnan hemen marketten aldığı çayı yapmaya koyuldu. Eeeronuçta misafirperverlik önemli husustu. Gençlerle birlikte çay içerken tanıştık, kaynaştık, güzelce sohbet ettik. Hepsi çok iyi insanlardı maşallah. Onlar da bizi sevdiklerini, bizletanişmaktan memnun olduklarını söyleyip evden çıktılar. Gençlerin bizle konuşmak istedikleri konu yüreğime suserpmişti. Okullarında bir proje başlatmışlar ve bu projeylesokak hayvanlarına barınak yapıp onlara gönülden yardım etmek istiyorlardı. Hemen bahsetmişim bizim köşedeki kömür köpekten. Onların evleri her zaman sokaklardı fakat ev sandıkları yerde hor görülünce orası pek de ev sıcaklığı vermiyordu artık. Bunu çok kez yaşamıştık Adnan'ımla. Ev sandığımız yerler bize artık soğuk geliyordu bir zamanlar. Neyse ki geçmişte kalmıştı o günler. Şimdi ise bu bir hayvan da olsa insan da olsa yardım etme zamanıydı. Adnan'ımı da bilirdim ben.



O da gönülden yardım edecekti bu işe. Gençlerle birlikte aldığımız karar ise şuydu: Mahalleliden hep birlikte -üç beş kuruş da olsa- barınak, mama gibi ihtiyaçları gidermek için para toplayacaktık. Aradan birkaç gün geçti. Gençler o günden sonra bir daha gelmedi. Bir kaç gündür kömür köpeğin yanına gidip geliyorduk Adnan'ımla. O bize alışmıştı biz de ona. Barınaklar yapılıp oraya gidince onun özleyecektim, keza Adnan'ım da. Köpeğe bakarken müptelası olduğum gözleri sevgiden, merhametten dolu dolu oluyordu. Fark ediyordum fakat bana çaktırmamaya çalışarak siliyordu dolan gözlerini. Zîrâ Adnan'ımın ağlamasına dayanamazdım hiçbir zaman. Ben Gülfidan'dım. Bu sefer mutluluktan ağladığı için güllerim boynunu bükmüştü fakat gerçekten üzgün olup ağlarsa işte o zaman solardım. Kömür köpeğin yanına birkaç tane daha köpek geldi. Kömür köpek ona götürdüğümüz biraz küflenmeye başlayan ekmeğin parçasını onlarla paylaştı. Bu köpek bazı insan sandıklarımızın yerine de insan olmuştu. Ah,merhametli kömür köpeğim! Biz Adnan'ımla onları izlerken birkaç gün önce gelen bir grup genç bize doğru geldi. Yüzünde güller açıyordu her birinin de. Yanımıza gelip bize sarıldılar. Hep birlikte mahallede bizlere ihtiyacı olan hayvanlarımız için para topladık. Her ne kadar ben ve Adnan'ım da onlarla gezsek de yaşlı dizlerimizin tåkâtıkalmamıştı. Gençler gençlik heyecanlarıyla yorulmak bilmeden üç beş kuruş da olsa toplamaya devam ettiler. Güneş yavaştan bizlere güle güle derken soğuk yavaştan evi doldurdu. Adnan hemen odunluktan odun getirip sobayı yaktı. Yavaşça ısınmaya başlamıştım. Kapı tıklatılınca Adnan kapıya koştu ve içeriye gençler girdi. Yine de bayağı bir para toplamışlar. Güldük, eğlendik, sohbet ettik. Gençlerle biz de genç olduk, eski günlerden bahsettik. Adnan'ım sazını aldı eline, vurdu teline. Hep birlikte türküler söyledik. Artık etraf iyice kararmış, ay gökyüzünde ışı ışı parlıyordu. Gençler gittikten sonra ise hayvanların da artık sokakta, soğukta uyumayacağı düşüncesi ile huzurla, mışıl mışıl uyuduk. Aradan bir iki gün geçti. Gençler gelip bize yapılan barınağı gösterdiler.

Barınak çok uzakta değildi bizim küçük mahalleye. Çok güzel olmuştu, köpekler yerleştirilmişti. Kömür köpek bizi görünce koşarak hemen yanımıza geldi. Hepimiz başını okşadık, sevdik. Tabiki sadece onu değil, diğer köpeklerin de. Gençler zamanla sokakta kalmış diğer hayvanlar için de barınak yapılacağını söylediler. Nasıl mutluydum şimdi. Ah bir bilseniz! Artık her gün barınağa gidiyor köpeklerle vakit geçiriyorduk. Onlar bize alışmışlardıbiz de onlara. Onlar halinden memnundu biz de onları böyle güzel, bakımlı bir şekilde görünce mutlu oluyorduk. Hem onlara iyi gelmişti bu durum hem de bize. Bir gün yine akşam vakti Adnan'ımla barınağa gittik. Adnan bir yere uğrayacağını söyleyip, köpeklerle hasret gidermeye beni erkenden yollamıştı. Köpekler yine her zamanki gibi gelip yanıma sokuldular. Onlarla hasret giderirken bir el sırtıma dokundu. Arkamı döndüğümde ise önce bakmaya kıyamadığım, müptelası olduğum Adnan'ımın gözlerini gördüm, sonra ise elindeki muhtemelen yerden koparılmış papatyaları. Doğum günümde bana hep papatya koparıp getirirdi. İşte yine o günlerden birisiydi. Benim doğum günüm. Elimi tuttu. Doğum günümü kutlayıp ellerini nazikçe belime doladı. Ben de hemen onun boynuna kollarımı doladım. Bana hâlâ kırılacak bir şeymişim gibi nazikçe dokunuyor, kokumu içine çekiyordu. Dedim ya Gülfidan'dım ben, narin olanından.

SON

Ebru USTA



471 GÜNLÜK DİRENİŞ

"Zulme rıza göstermek de zulümdür."

(Beyhaki, Suabul-İman)

فلسفة



SAYILARLA GERÇEKLER

İslam, kardeşliği ve yardımlaşmayı temel bir değer olarak benimser. Müslümanlar, birbirlerinin dertleriyle dertlenen, sevinçleriyle mutlu olan bir ümmettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Müslümanları "Birbirini sevmeye, merhamette ve şefkette bir vücut gibi" görmüştür. Bu anlayış, her dönemde Müslümanların birbirlerine destek olmasını ve mazlumun yanında durmasını zorunlu kılmıştır.

7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin halkı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zulme maruz kalmaktadır. 471 gün boyunca süren saldırılar ve abluka sonucunda:

Ölü sayısı: 46.000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bunların büyük bir kısmı çocuk ve kadınlardan oluşuyor.

Yaralı sayısı: 80.000'den fazla kişi yaralandı, ancak tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle birçoğu tedavi edilemiyor.

Evlerinden edilenler: 2 milyondan fazla Filistinli, İsrail'in saldırıları nedeniyle evsiz kaldı.

Sağlık ve insani kriz: Gazze'deki hastanelerin büyük bir kısmı kullanılamaz hale getirildi, su, gıda ve ilaç sıkıntısı had safhada.

Mescid-i Aksa ve kutsal mekanlar: Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar arttı, Filistin'in dini ve kültürel mirası yok edilme tehdidi altında.



DÜNYA NE YAPABİLİR?

Filistin'de yaşananlar sadece bir coğrafi bölgenin değil, tüm dünyanın sorunudur. Adalet ve insan haklarına inanan herkes bu zulme karşı bir şeyler yapmalıdır. Uluslararası toplumun yapması gerekenler şunlardır:

Siyasi Baskı: Devletler, İsrail'e yönelik yaptırımları artırmalı ve işgali durdurmak için diplomatik baskı yapmalıdır.

Uluslararası Hukuk: Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Birleşmiş Milletler (BM) harekete geçerek savaş suçlarını yargılamalıdır.

Medya ve Bilinçlendirme: Gerçekleri sansürsüz şekilde dünyaya duyurmak için medya özgürlüğü sağlanmalı, sosyal medya platformları tarafsız ve adil olmalıdır.

İnsani Yardımlar: Filistin'e gıda, su, ilaç ve barınma yardımlarının ulaştırılması için koridorlar açılmalı ve engellemeler kaldırılmalıdır.

Boycot Hareketleri: İsrail'in zulmüne destek veren şirketler ve markalar boykot edilmeli, ekonomik baskı oluşturulmalıdır.

BİZ NE YAPABİLİRİZ?

Müslümanlar olarak bizlerin de Filistin halkına destek olmak için yapabilecekleri çok şey var:

Dua: Zulüm altındaki kardeşlerimiz için her fırsatta dua etmeli, dualarımızla onların yanında olmalıyız.

Bağış: Güvenilir insani yardım kuruluşları aracılığıyla Filistin'e maddi destek sağlamalıyız.

Boycot: İsrail'e destek veren firmaları ve ürünleri kullanmaktan kaçınmalıyız.

Sosyal Medya Aktivizmi: Filistin'de yaşananları anlatan içerikler paylaşarak insanları bilinçlendirmeliyiz.

Protesto ve Farkındalık: Filistin için yapılan etkinliklere, protestolara ve farkındalık çalışmalarına katılmalıyız.

Çocuklarımızı Bilinçlendirme: Gelecek nesillerin Filistin davasını unutmaması için çocuklarımıza bu konunun önemini anlatmalıyız.



KUR'AN-I KERİM'DE;

"İyilik ve takva üzere yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın."
(Maide, 2)

Bugün Filistin'e destek olmak, sadece bir milletin değil, tüm İslam ümmetinin ve insanlığın sorumluluğudur. Rabbimiz bizleri mazlumların yanında duran, zalime karşı dik duran Müslümanlardan eylesin. Filistin'deki kardeşlerimize de en kısa zamanda özgürlük, huzur ve adalet nasip etsin. Âmin.



SADAKA-İ CARİYE

İnsanlığa Fayda Birakan Kalıcı Hayırlar



**Su Kuyusu
Açtırmak**

**Okul -
Yetimhane**

**Aşevleri ve Gıda
Yardımları**

“İNSAN ÖLDÜĞÜNDE, AMEL DEFTERİ KAPANIR. ANCAK ÜÇ ŞEYİN SEVABI DEVAM EDER: SADAKA-İ CARİYE (KESİNTİSİZ HAYIR), KENDİSİNDEN FAYDALANILAN İLİM VE KENDİSİNE DUA EDEN SALİH EVLAT.” (MÜSLİM, VASIYYET, 14)

İslam, insanlara iyilik yapmayı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik eden bir dindir. Özellikle sadaka-i cariye, yani kişinin öldükten sonra bile sevabı devam eden hayırlar, Müslümanlar için büyük bir fırsattır. “İnsan öldüğünde, amel defteri kapanır. Ancak üç şeyin sevabı devam eder: Sadaka-i cariye (kesintisiz hayır), kendisinden faydalanan ilim ve kendisine dua eden salih evlat.” (Müslim, Vasiyyet, 14)

Sadaka-i cariye kapsamında yapılan hayır işlerinin en güzel örneklerinden bazıları su kuyuları açmak, aşevleri kurmak, cami ve medrese inşa etmek, yetimhaneler ve sağlık merkezleri yaptırmaktır. Bu tür yardımlar, sadece bir kişiye değil, uzun yıllar boyunca birçok insana fayda sağlamaya devam eder.

1. Su Kuyusu Açtırmak: Susuzluğa Çare Olmak

Dünyada milyonlarca insan temiz suya erişim sıkıntısı çekmektedir. Özellikle Afrika, Güney Asya ve Orta Doğu’da insanlar kilometrelerce yürüyerek su bulmaya çalışmaktadır. Temiz suyun olmaması, birçok hastalığın yayılmasına ve ölümlere sebep olmaktadır.

Su Kuyusu Açtırmanın Faydaları:

İnsanları susuzluktan kurtarır.
Kirliliği su kaynaklı hastalıkların önüne geçer.
Kadınlar ve çocuklar su taşımak için saatlerini harcamaz, eğitime ve üretime zaman ayırabilirler.
Tarımı ve hayvancılığı destekler, bölgenin kalkınmasına yardımcı olur.
Canlılar için ve açları doyurmak büyük bir ibadet olarak kabul edilir.

Allah Teâlâ Kur’an’da şöyle buyurur:
“Onlar, yiyeceği kendileri sevmesine rağmen fakire, yetime ve esire yedirirler.” (İnsan, 8)

Kur’an-ı Kerim ve kitap bağışlamak sadaka-i cariye kapsamına girer.





“MÜ’MİNLER BİRBİRLERİNİ SEVMEKTE, BİRBİRLERİNE ACIMAKTA VE BİRBİRLERİNİ KORUMAKTA BİR VÜCUT GİBİDİRLER.”

H.z. Muhammed (sav)

2. Aşevleri ve Gıda Yardımları: Açları Doymak

Dünya üzerinde her gün milyonlarca insan açlıkla mücadele etmektedir. Savaşlar, doğal afetler ve yoksulluk nedeniyle birçok insan temel gıdaya ulaşamamaktadır. İslam’da yemeği paylaşmak ve açları doymak büyük bir ibadet olarak kabul edilir.

Allah Teâlâ Kur’an’da şöyle buyurur:

“Onlar, yiyeceği kendileri sevmesine rağmen fakire, yetime ve esire yedirirler.” (İnsan, 8)

Aşevleri ve Gıda Yardımının Faydaları:

Günlük yemek ihtiyacı karşılanır.

Yetimler, yaşlılar, kimsesizler ve düşkünlere sıcak yemek yiyebilir.

Açlıkla mücadele eden toplumlara umut olur.

Hayırseverlerin katkılarıyla sürdürülebilir bir yardım mekanizması oluşturulur.

Bir aşevi kurmak ya da bir aşevine destek olmak için, yerel ve uluslararası yardım kuruluşlarıyla iş birliği yapabiliriz. Ayrıca, çevremizde ihtiyaç sahipleri için düzenli gıda dağıtımları yaparak bu hayra ortak olabiliriz.

3. Yetimhaneler ve Barınaklar: Kimsesizlerin Yanında Olmak

Yetimler, korunmaya ve ilgiye en çok muhtaç olan kesimdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yetimlere sahip çıkmayı teşvik etmiş ve şöyle buyurmuştur:

“Ben ve yetimi himaye eden kimse cennette şöyle olacağız.” (Buhârî)

Yetimhaneler kurarak veya var olanlara destek olarak:

Yetim çocukların barınma ve eğitim ihtiyaçları karşılanabilir.

Onlara sevgi, şefkat ve aile ortamı sağlanabilir.

Topluma faydalı bireyler yetiştirilebilir.

Yetimler için düzenli bağış yaparak veya yetimhanelere gönüllü olarak destek sağlayarak bu hayırda pay sahibi olabiliriz.

4. Eğitim ve Bilgi Vakıfları: Geleceğe Yatırım Yapmak

Bilgi, insanlığın gelişimi için en büyük güçtür. Cami, okul, medrese ve kütüphane gibi eğitim kurumları inşa etmek, insanlara ilim öğretmek, Kur'an-ı Kerim ve kitap bağışlamak sadaka-i cariyeye kapsamına girer.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Kim bir ilim öğretirse, kendisinden sonra da onunla amel edilirse, öğretene de sevap yazılır." (İbn Mâce)

Eğitime katkı sağlamak için:

- Okullar ve medreseler inşa edilebilir.
- İhtiyaç sahibi öğrencilere burs verilebilir.
- Kitap ve eğitim materyalleri bağışlanabilir.

Sonuç: Kalıcı Hayırlar Bırakmak

Dünya hayatı geçicidir, ancak Allah için yapılan hayırlar sonsuza kadar devam eder. Bugün açılan bir su kuyusu, yapılan bir aşevi veya desteklenen bir yetimhane, belki de yüzlerce yıl boyunca insanlara hizmet edecek ve sahibine sevap kazandırmaya devam edecektir.

Sadaka-i cariyeye, sadece bireysel olarak değil, toplum olarak da bize güç kazandıran bir yardımlaşma şeklidir. Hep birlikte bu güzel amellere destek vererek, dünyada iz bırakan hayırlar yapabiliriz.



KİTAP ÖNERİSİ

Merhamet

"İnsan, hakikati ararken sadece menzile değil, yola da talip olmalıdır. Çünkü bazen hedefe ulaşmak değil, yolculuğun kendisi ruhumuzu olgunlaştırır. Karşılaştığımız her insan, rastladığımız her mecrâ, bize bilmediğimiz bir kapıyı aralayabilir. Ve belki de en büyük keşif, yolun sonunda değil, yolun ta kendisindedir."



KEMAL SAYAR



Kapı

18. BASKI

Merhamet: Kalbe Dönüş İçin Son Çağrı

Hem bir psikiyatrist hekim hem de Yazar olan Kemal Sayar kaleme aldığı eserle adeta içimize seslenmektedir. Sayar derinlemesine işlediği cümleleriyle okurlarını içsel bir yolculuğa çıkarır. onun kaleminden çıkan her söz ruhumuzun en ücra köşesinde bir yanki etkisi oluşturur. Yazarın, "Çaremiz muhabbet, ilacımız merhamet!" diyerek kaleme aldığı "merhamet"adlı eserinden alıntılarını bir kaçışunlardır

Merhamet, insanı insan yapan duygulardan belki de en önemlisi... insan ancak ve ancak merhametiyle vardır. Bir yetimin, öksüzün karnını doyurmak, onlara el uzatmak, amansız bir tipinin ortasında çaresizce çırpınan bir kediye, köpeğe kol kanat germek ya da tersi bir durumda çöl sıcaklarında susuzluktan kavrulan bir köpeğe Kediye ya da bir kuşa su vermek merhametin en güzel halleridir. Kıyıcılığın, acımasızlığın en üst seviyede olduğu Günümüzde merhamete o kadar çok ihtiyacımız var ki... Merhametin ne denli önemli olduğunu bilen Kemal Sayar. "Merhamet" adlı eserinde merhamet ve rikkatin hüküm sürdüğü, sevginin varlığı ışıklandığı bir dünyanın mümkün olduğunu söylüyor.

FİLM ÖNERİSİ

İyilik Bul, İyilik Yap

Hayatta iyilik yapmak istediğinizde, bazen çevrenizdeki herkes bunun gereksiz olduğunu düşünebilir. “Kimse sana aynı iyiliği yapmaz” ya da “Dünya böyle dönmez” gibi sözler duyabilirsiniz. Ancak iyilik, karşılık beklemeden yapılan bir şeydir. Asıl değişim, başkalarının ne yaptığına değil, sizin ne yaptığınıza bağlıdır. Eğer içten gelen bir iyilik yapıyorsanız, bunun etkisi mutlaka bir yerlerde hissedilir. Unutmayın, dünyayı değiştirmek için büyük şeyler yapmaya gerek yok. Küçük bir iyilik bile bir hayatı değiştirebilir.



İyilik Bul, İyilik Yap

İyilik Bul, İyilik Yap filmi, hayatı boyunca zor zamanlar geçiren ve umutsuzlukla mücadele eden Arjun'un hikayesini anlatıyor. Arjun, hayatın ona sunduğu zorluklarla savaşırken, iyiliğin gücünü keşfeder. Başkalarına yardım etmenin sadece onları değil, kendisini de iyileştirdiğini fark eder. Hayatına dokunduğu her insan, ona farklı bir perspektif kazandırırken, o da içinde saklı olan iyiliği ve umudu gün yüzüne çıkarır. Küçük bir iyiliğin nasıl büyük değişimlere yol açabileceğini gösteren bu film, izleyicisine sıcak ve ilham verici bir hikâye sunuyor.

Bu film, iyiliğin sadece bir eylem değil, bir yaşam biçimi olduğunu anlatıyor. İnsan, bazen kendini çaresiz ve yalnız hissedebilir ama unutmamalı ki bir başkasına uzatılan yardım eli, aslında kişinin kendi içindeki gücü de ortaya çıkarır. İyilik Bul, İyilik Yap, insanların birbirine nasıl destek olabileceğini ve en umutsuz anlarda bile nasıl bir ışık yaratılabileceğini gösteriyor. Film, iyiliğin bir insandan diğerine nasıl yayıldığını, küçük bir hareketin bile büyük bir etki yaratabileceğini hatırlatıyor. Gerçek değişim, insanın içinden başlar ve başkalarına ulaştıkça büyür.

Editörler

Yönetici: Merve ÇAĞIRATALAY

Tasarım ve Veri Girişi: Merve ÇAĞIRATALAY-Arda ŞEKER

Araştırma ve İçerik Üretimi: Merve ÇAĞIRATALAY, Arda ŞEKER,
Nisânur YILMAZ, Hiranur UNSAL

KAYNAKÇA

<https://www.fikriyat.com/galeri/edebiyat/muslumanliga-dair-fikirlerini-bilmediginiz-uc-batili-yazar/amp>

<https://www.fikriyat.com/galeri/psikoloji/kemal-sayarin-kaleminden-merhamet/amp>

<https://ihh.org.tr/bagis/sukuyusu>

<https://diyanet.gov.tr/tr-tr/kurumsal/detay/11871/cuma-hutbesi-sadaka-i-criye>

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=vWoN1mCTOy73atXa85Ylig&no=e6wNj1HTV_4iPRwwmldieQ

Konya Mevlana Türbesini Ziyaret Etmek İçin Okutun

